

Poetins gelijk

Frans Matser

Moskou, Kremlin, Catharinazaal, 1 april 2022.

‘Hoe laat begint de kabinetsvergadering vandaag Igor?’

‘Om vier uur Vasily. Ik ben benieuwd wat er vandaag weer voor grote successen te melden zijn over onze speciale vredesoperatie. Ik moet bekennen dat ik niet had gedacht dat we die fascistische in Oekraïne zo snel zouden verslaan.’

‘Nee, ik ook niet. Dat we na één week Kiev al hadden veroverd en na twee weken Charkov. Het is best knap. En gisteren meldde het journaal van acht uur dat Marioepol zich helemaal vrijwillig heeft aangesloten bij Rusland. Fantastisch! Ik moet zeggen dat ik al die verhalen van Sergej over zijn supermoderne leger met die hypermoderne techniek altijd met een korreltje zout heb genomen. Maar het schijnt echt een groot succes te zijn, die speciale militaire operatie om onze Slavische broeders in Oekraïne te bevrijden.’

‘Ja, kameraad Sjojgoe heeft toch maar mooi gelijk gekregen. Alle doelen razendsnel behaald en vrijwel zonder verliezen, naar ik heb gehoord. Zelfs bij de NAVO zouden ze onder de indruk zijn van onze geweldige gedisciplineerde soldaten en onze verbluffende logistiek. Wel jammer dat de fascistische opstandelingen veel van

die mooie Oekraïense steden eerst helemaal hebben vernield voor ze vluchten voor onze professionele militairen. Dat zouden wij nooit doen. Zo zonde al die puinhopen. Het maakt wel duidelijk wie hier de *bad guys* zijn. De hele wereld staat als één man achter ons. Althans dat hoorde ik gisteren op radio Moskou.’

‘Ja en bij die verhalen van onze informatie-minister Michail Michailovitsj over het enthousiasme waarmee we door onze Oekraïense vrienden zouden worden welkom geheten, had ik eerlijk gezegd aanvankelijk ook enige twijfel. Ik heb een neef in Kiev en die vertelde mij een paar maanden geleden nog dat daar misschien toch niet iedereen blij zouden zijn met een eventuele bevrijdingsactie. Onzin natuurlijk. Alle kranten melden al dagen hoe onze troepen overal worden toegejuicht als bevrijders.’

‘Precies, en wat zegt die neef van jou uit Kiev nu? Geeft hij zijn ongelijk toe?’

‘Ik weet niet Igor, hij pakt al een tijdje zijn telefoon niet meer op.’
‘Ja, ik las op internet dat alle telefoonnummers van Oekraïne weer worden gewijzigd in Russische nummers en daarom tijdelijk niet werken. Gewoon een technisch probleem. Nu de Oekraïners weer deel uitmaken van het geliefde Russische



moederland, komt alles goed. Hoe staat het leven trouwens bij jou thuis? Alles goed?' 'Ach man. Sinds het begin van onze vredesoperatie kijkt mijn vrouw echt de hele dag televisie. Prachtige beelden van hoe onze zegevierende roepen door de straten van Charkov en Marioepol rijden en worden bestrooid met bloemen door de inwoners. Het doet haar terugdenken aan de beelden van de Tweede Wereldoorlog zegt ze. Zo indrukwekkend. Ze wordt er helemaal blij van.

'Ik heb helaas niet het geluk dat het thuis vredig en rustig is. Mijn zoon zit de hele dag te mokken.'

'Waarom dat dan? Hij heeft toch binnenkort de leeftijd dat hij soldaat kan worden. Voelt hij zich niet geroepen om deel uit te maken van ons prachtige leger? Vrede en vrijheid brengen in andere landen en in uniform vol bewondering worden nagekeken door de dames?'

'Nee hij is pas zestien. Nog een beetje te jong voor het leger. Maar hij klaagt erover dat de McDonald's hier in Moskou dicht is. En dat hij niet op zijn favoriete sociale netwerken kan omdat die op een of andere manier al weken lang een storing hebben.'

'Ja, ik heb gisteren in het journaal gehoord dat al die westerse *fastfood* zaken dicht gaan omdat onze wijze president wil dat onze Russische jeugd gezond opgroeien en niet langer worden verpest met ongezond voedsel. Lijkt me heel verstandig. En wat die buitenlandse websites die het niet doen betreft: het is kennelijk toch waar wat kameraad Sergej Lavrov altijd zegt over de westerse technologie. Het is gewoon niet zo degelijk als onze eigen spullen. Hoe kunnen sites als Facebook en Twitter nu zo lang storing hebben? Prutsers zijn het daar in Amerika!'

'Zeg Vasily, heb jij al naar de agenda gekeken van het beraad?'

'Natuurlijk Igor, volgens onze generaals gaat het zo goed met onze speciale militaire vredesoperatie, dat ze vandaag gaan kijken of we niet gelijk door kunnen rijden en ook Polen bevrijden van het fascistische juk. Schijnt dat onze superieure inlichtingendiensten al tijden aangeven dat we ook daar op veel steun onder de bevolking kunnen rekenen. Die Polen zijn die

decadente EU met haar LHBT-regeltjes zat. En de NAVO heeft sinds kort zelf bezettingstroepen in Polen geplaatst! Die zijn daar echt niet om het land te verdedigen. Let op mijn woorden: de meeste Polen verlangen gewoon terug naar de goede oude tijd, toen moedertje Rusland nog goed voor hen zorgde.'

'Precies! Wat je nu zegt beaamden alle experts gisteren nog in de talkshows op Russia Today en Spoetnik TV. Lijkt mij ook een prima plan. Ben benieuwd wat onze president daarover zal beslissen. Zo veel goed nieuws heeft hij in geen jaren meer gehoord. Eerst de Krim terugveroverd, toen Syrië bevrijd en nu razendsnel Oekraïne verlost van de dictatuur van de fascistten. Om de allerbeste Amerikaans president ooit te citeren: 'Our beloved President makes Russia great again!''

'Zeker! Maar ik zag ook een agendapunt over het creëren van heel veel tijdelijke opvangruimte voor verraders en spionnen. Dat kon ik niet helemaal plaatsen. Weet jij daar iets van?'

'Daar heb ik niets over in de pers gelezen. Ach, dat zal wel zijn om de nazi's, die we gevangen hebben genomen in Oekraïne, netjes op te bergen. Vroeger schoten we die gasten gewoon dood, maar nu moeten die natuurlijk hier in de watten worden gelegd om aan allerlei mensenrechten te voldoen.'

'Ja, Igor, ons mooie land is een toonbeeld van beschaving, menselijkheid en rechtvaardigheid geworden. Heel lang geleden dachten ze in het Westen dat we hier in Rusland in een brute dictatuur leven, maar als ik de krant, tv en radio tegenwoordig mag geloven, leven we hier in een waar paradijs.'

'Zeker, Vasily, en tot nu toe zijn alle voorspellingen van onze geliefde president uitgekomen. Wat boffen we toch met zo'n geweldige leider, die gerespecteerd wordt in de hele wereld en het beste met ons allemaal voor heeft.'

'Ja, Igor, wat je zegt: onze president heeft altijd gelijk. Dat hij lang moge leven. Heil Poetin!'¹ ■

1 Een klein detail dat niet onvermeld mag blijven: zoals de meeste Russen weten Vasily en Igor dat hun conversatie in elke ruimte van het Kremlin (en ver daarbuiten) wordt afgeluisterd door de FSB.